

BUURTDORP OUDERKERK

Nieuwsbrief februari 2023

Het 'gewone' leven is weer begonnen, lekker koud, nat en winderig maar onze activiteiten gaan door en ook in het dorp is er veel te beleven, zie ook 'En verder nog' aan het einde van deze nieuwsbrief. Waaronder het treurige bericht dat **kringloopwinkel de Tulp** moet sluiten vanwege de slechte staat van het pand. Voor zover wij weten is er nog geen alternatieve locatie gevonden waar de winkel door zou kunnen gaan, heel treurig. Deze week is er nog een grote uitverkoop, ga vooral even kijken en steun alsnog het goede doel!

Verder nieuws over een weggeefkast in Ouderkerk, de mogelijkheid om biljartlessen te volgen, Izhar Elias geeft 2 concerten in de buurt en Pieter treedt op in de operette Boccacio.

Maar eerst hieronder een (foto)verslag van twee geslaagde bijeenkomsten: de nieuwjaarsreceptie en de lezing over Amsterdam.

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 20 januari

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, ruim 30 Buurtdorpers genoten van de Prosecco, heerlijke zelfgemaakte hapjes en de speech die bij zo'n feestje hoort. Daarin werd vooruitgekeken op ons 10-jarig jubileum in 2024 en een oproep gedaan om ideeën voor een viering vooral met ons te delen.





In de speech werd verder Pieter bedankt voor zijn zeer geslaagde initiatief van de petanque op dinsdagmiddag. Helaas werd vergeten Zwannie te bedanken voor haar onvermoeibare inzet voor de museummiddag en het organiseren van de bridgemiddagen! Bij deze alsnog hartelijk dank, Zwannie!

Komende tijd wordt ook nagedacht over het opzetten van een leesclub, meer info volgt later. Na een oproep in de nieuwsbrief hadden veel van de aanwezigen zelf hapjes gemaakt voor de feestdis. Daar werd gretig van geproefd. Aan het eind van de borrel was er niets over. Volgend jaar weer!

Culturele middag Aan tafel met... Gerard Voortallen

'Snuffelen aan Amsterdam van vroeger tot nu'

Vrijdag 27 januari kwam Gerard Voortallen naar Coherente met zijn voorstelling 'Snuffelen aan Amsterdam van vroeger tot nu'. Het initiatief voor



dit uitverkochte evenement kwam van Didy Brugman die Gerard nog van vroeger kent. Met zo'n 70 belangstellenden zat de zaal vol. Gerard vertelde met veel enthousiasme en humor anekdotes over Amsterdam.

Didy introduceert Gerard Voortallen bij het publiek in het Dienstencentrum.

Hij verklaarde waar termen als porder en Boldootkar vandaan kwamen, vertelde over het ontstaan van het Palingoproer en nam het publiek mee op kroegentocht langs de bekendste en meest bijzondere cafés als Hoppe, De Dokter, het Bruine Paard en Rooie Nelis waar de eerste opnames van de tv-serie Het Schaap met de Vijf Poten werden opgenomen. Hij vroeg het publiek wat een Overhetijkijktje is. Tja, bedenk dat maar eens. Het antwoord is simpel: een glaasje jenever met een kop erop. Een gezellige middag met voor velen een flink brok nostalgie. Het was een groot succes.

Mooi met mozaïek

De **volgende culturele ochtend is vrijdag 24 februari** bij Coherente: Mooi met Mozaïek. Tijdens deze mozaïekworkshop van 10.00 tot 12.00 uur onder



begeleiding van Hari Beganovic leer je de beginselen van deze eeuwenoude techniek.

Hoe combineer je de kleuren, met welke lijm ga je te werk, hoe voeg je de steentjes op de beste manier? Je gaat het allemaal doen en het resultaat zal je verrassen. Aan het eind van de workshop neem je jouw eigen kunstwerk gevoegd en wel mee naar huis.

Kosten: 10 euro (inclusief materiaal, gebruik van gereedschap, koffie/thee en iets lekkers) Aanmelden via a.bouwman@coherente.nl of bel 06-51822068.

Frisse neus op maandagochtend

Wandelen op maandagochtend is inmiddels volledig ingeburgerd. Vanaf het Sluisplein gaan soms wel 12 mensen op pad om samen een frisse neus te halen maar vaak is het groepje ook wat kleiner. Loop ook eens mee! We besluiten samen waar we naar toe gaan bijvoorbeeld de Ouderkerkerplas of Elsenhove maar koffie sluit altijd de wandeling af. Meer weten? Neem contact op met Hilde van Veluw: hilde.vanveluw@planet.nl



Bridge



Eens in de veertien dagen, wordt op maandag bridge gespeeld door een aantal enthousiaste spelers. Zwannie probeert dan minstens 2 teams samen te stellen en het enthousiasme is er nog steeds. Heel gezellige middagen dus!

Peinzen en peinzen, hoe zat het ook al weer, wat moet ik nu doen?

Wil je ook een uitnodiging ontvangen? Geef je dan op bij Zwannie: zwannie00@hotmail.com Je kunt altijd aangeven dat je niet kunt of dat je een keer overslaat.

Petanque op dinsdagmiddag

Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur wordt petanque gespeeld op de baan op de hoek van de Rembrandt van Rijnweg en Wethouder Koolhaasweg. Petanque wordt ook wel jeu de boules genoemd. Een vaste club enthousiastelingen is daar elke week te vinden, weer of geen weer. De groep wil graag gaan spelen op twee banen en zoekt nu sponsors om een tweede baan te realiseren.

Meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Pieter de Graaff curupira@curupira.org Je wordt dan ook toegevoegd aan de petanque-whatsappgroep.

Koersbal ook op dinsdagmiddag



Als alternatief als het echt slecht weer is, of te koud, is er ook een groepje dat koersbal speelt in de zaal van Coherente. Wil je meedoen? Geef je dan op bij Sylvia Naarden sylvianaarden@upcmail.nl

Fietsen op woensdagochtend



Fietsen is op dit moment wat in het slop geraakt, te koud, te winderig of vooral te nat. Zodra het weer wat mooier wordt, gaan we weer beginnen! In principe elke woensdag. Waar we naar toe gaan spreken we ter plekke af. Tussendoor is er altijd wel ergens koffie of lunch. We verzamelen altijd op de hoek

Wilhelminalaan/Beatrixlaan en vertrek is om 10.30 uur.

Wil je meefietsen? Geef je op voor de fietsgroep-app, dan krijg je iedere dinsdag een berichtje en kun je aangeven of je de volgende morgen mee wilt fietsen. Stuur je bericht naar: Annelies van Eekeren, 06-53289252. Of mail naar buurtdorpouderkerk@gmail.com

Naar het museum op 10 februari



Iedere tweede vrijdag van de maand is het museumdag. Dit keer naar het Cobra museum in Amstelveen. Eind januari is het jubeljaar van het Cobra museum van start gegaan met een drieluik van Deense moderne kunst. Drie prachtige tentoonstellingen brengen meer dan 200 werken uit Denemarken bij elkaar in de diverse museumzalen.

Voor deze tentoonstelling moet een tijdslot (14.00 uur) gereserveerd worden. Voor MJK-houders bedraagt deze € 5,--.

Wil je mee? We vertrekken meestal om 13.00 uur met bus 300 maar gezien de ligging van het museum wordt tegen die tijd gekeken hoe we er naartoe gaan.

Mail voor informatie over het museumbezoek naar Zwannie:

zwannie00@hotmail.com

Eetclub op derde donderdag

De derde donderdag van de maand is het weer tijd om samen te eten. Dat doen we bij iemand thuis. De gastvrouw of -heer kookt en de anderen zorgen voor een voorgerecht, nagerecht, een flesje wijn of een bijgerecht. Momenteel



is de groep 13 personen. De afgelopen keer hebben we overgeslagen omdat de nieuwjaarsreceptie de volgende dag was, met heerlijke hapjes (foto). Deze maand gaat het natuurlijk gewoon door op donderdag 16 februari.

Meer informatie? Mail dan naar monique.sons@hotmail.com

Spelletjesochtend op 17 februari

Sinds september houdt Coherente op vrijdag koffie-ochtenden met als titel 'Aan tafel met...' Op de derde vrijdagochtend van de maand is dat een spelletjesochtend onder de titel 'Aan tafel met... een spelletje'. In een samenwerkingsverband verzorgt Buurtdorp deze spelletjesochtend die van 10.00 tot 12.00 uur wordt gehouden bij Coherente.

We willen aan de spelletjesfanaten vragen om toch vooral te komen want soms zijn er meer mensen nodig om bijvoorbeeld te kaarten, klaverjas, en dat lukt dan niet omdat andere mensen weer een ander spelletje willen doen.



Dus komt allen.

Er staan die ochtend allerlei spellen klaar en natuurlijk is er koffie en thee. Informatie? Mail naar Marjan Vingerhoed, marjanvingerhoed@kpnmail.nl

Maandborrel op vrijdag 24 februari

De laatste vrijdag van de maand is het tijd voor de maandborrel bij Tastoe. Iedereen is welkom. Kom ook gezellig langs voor een praatje en een drankje. Eerste keer? Dan is het meteen een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met mensen van Buurtdorp. Vrijdag 24 februari om 16.00 uur ben je weer welkom.

Wil je meer weten mail dan naar Marianne van der Vegt:

mvandervegt@kpnmail.nl

Samen naar de film op 26 februari

De laatste zondag van de maand gaan we naar de film. Cinecenter heeft voor 11.00 en 12.00 uur meerdere films op het programma staan waaruit kan



worden gekozen. Hoe dat in z'n werk gaat kan Hilde je vertellen!

Ook de filmbezoeken kunnen een boost gebruiken, door corona hebben mensen waarschijnlijk een andere invulling van deze zondag gevonden. Maar... gezamenlijk naar de

film is veel gezelliger, **dus hou die zondag vrij!!**

Wil je toegevoegd worden aan de lijst van geïnteresseerden voor de film, of meer informatie mail dan naar Hilde van Veluw: hilde.vanveluw@planet.nl

En nog even dit...

Uitverkoop tweedehandswinkel

Zoals gezegd dit is de laatste week dat De Tulp open is, de prijzen van deze leegverkoop zijn echt niet te geloven! Maak er gebruik van en steun het goede doel. Kan nog tot 4 februari.

Amstelkerk weggeefkast

Sinds kort staat er opzij van de hoofdingang bij de Amstelkerk een Weggeefkast. Ieder die daar behoefte en noodzaak aan heeft, kan hier voedsel of kleine drogisterijspullen halen. Je kunt er natuurlijk ook spullen inzetten, wel hele verpakkingen van redelijk houdbare producten.

Mogelijkheid voor biljartlessen!

Om van het cliché 'vrouwen maken alleen maar het laken stuk' af te komen, is er nu de mogelijkheid om biljartlessen te volgen bij Startbaan in Amstelveen. Biljartschool Park Startbaan start met drie biljartleraren, die lessen, clinics en persoonlijke training geven. Zij bieden een breed lesprogramma aan. Alle drie de leraren stellen een persoonlijk lesprogramma samen, zowel in privélessen als voor kleine groepjes, die gezamenlijk les willen nemen.

Altijd al willen biljarten maar mocht/kon dat niet? Grijp dan nu je kans! Voor informatie zie: <https://www.parkstartbaan.nl/biljartcentrum-park-startbaan-opent-biljartschool/>

Concerten Izhar Elias

Vele kennen Izhar Elias, de zeer goede, klassieke gitarist al. Binnenkort zijn er twee optredens in de buurt:

Zaterdag 11 februari - Cordevento met franse barokmuziek om 20.00 uur in Waalse kerk, Walenpleintje 159 in Amsterdam.

Zondag 26 februari is er om 15.00 uur een concert in schuilkerk De Hoop, Harteveldseweg 23 in Diemen met Izhar Elias op barokgitaar en Israel Golani op theorbe/barokgitaar. Voor meer info: <https://izharelias.com/>

Operette Pieter

En tot slot speelt onze buurtgenoot Pieter de Graaf in de operette Boccacio, hij speelt de bedelaar en zwerver Cieccho. Uitvoeringen zijn op 21 april om 20.15 uur in de Kunstlinie in Almere en op 30 april om 14.00 uur in Het Spant in Bussum.

Mocht je zin hebben om te komen, kijk dan op
<https://kunstlinie.nl/programma/gooise-operette/> of voor 't Spant:
<https://www.gooiseoperette.nl/joomla/index.php/boccaccio>

Expositie fotowerkgroep in gemeentehuis

Vrijdag 27 januari werd de expositie van fotowerkgroep Coherente officieel



geopend door wethouder Paulette Koek-Baks. De leden van de fotowerkgroep hebben hun beste foto's van Ouder-Amstel uitgezocht voor de expositie. Deze is nog te zien tot en met 24 februari tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Zeker de moeite waard om er een kijkje te nemen.

Vervoertje Ouderkerk

Wie in Ouderkerk vervoer nodig heeft kan voor 1,50 euro per rit gebruik maken van Vervoertje Ouderkerk. Vervoertje rijdt ook naar Ziekenhuis Amstelland en het AMC in Amsterdam. Er zijn 10- of 20-rittenkaarten te koop. Wie hier gebruik van wil maken of mensen kent die wel eens een ritje nodig hebben, kan de brochure aanvragen. Daar staat alle informatie in. De brochure kan worden toegestuurd of langsgebracht. Ook voor de aanschaf van een 10-rittenkaart kan er iemand langskomen!

We zijn nog op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen bij de organisatie!

Neem contact op via telnummer van het Vervoertje 06-25532708 of mail naar:
vervoertjeouderkerk@gmail.com of naar buurtdorpouderkerk@gmail.com